



# Ortodox attityd till kritik och negativism

Nedan följer en nyttig läsning för slutet av den Stora och heliga fastan, med god relevans för vår tid, från en nutida *geron*, Starets, från det Heliga Berget Athos. I vår tid där man ofta hör från ortodoxa om den eller den församlingen eller den eller den prästen och vad de gjort eller vad de underlåtit, samt vem som är kanonisk eller okanonisk, utan att fokusera det som är gott och riktigt, har följande berättelse mycket att lära oss. Må vi aldrig glömma att vi lär känna trädet av frukten. I ett sammanhang där traditionell ortodox fromhet odlas – fasta, bön och regelbundet mottagande av de heliga Mysterierna – bor den Helige Ande och de fromma heliggörs. När den Helige Ande bor i våra hjärtan skyr vi kritik och negativism och fokuserar det goda, utvecklingsbara och heliga.

Vi frågade en gång Fader Paisios: ”Vördade Fader, Du säger ofta till oss att vi ska tänka positivt, därför skulle vi vilja att du gav oss några goda råd om följande problem: ”Folk kommer ofta till oss för att berätta om hur präster tar bra betalt för att utföra kyrkans heliga Mysterier. De påstår att prästerna röker eller ofta besöker caféer. De berättar t.o.m. om präster som varit omoraliska och i största allmänhet framställer grova anklagelser mot dem och framlägger bevis för att rättfärdiga deras anklagelser. Vilket svar kan vi ge dem som anklagar prästerskapet?”

Staretsen svarade oss: ”Jag vet av egen erfarenhet att människor i detta livet är indelade i två kategorier. En tredje kategori finns inte. Den första kategorin människor påminner om flugan. Det mest karakteristiska hos flugan är att den är attraherad av smuts. Till exempel, när en fluga befinner sig i en trädgård full av blommor med underbara dofter, kommer den att ignorera det sköna och i stället uppsöka någon smuts, som den finner på marken, och landa där. Den kommer att trivas där och känna sig bekväm i den illaluktande doften. Om flugan kunde tala och du skulle fråga den om hon kunde visa dig en ros i trädgården skulle hon svara: ’Jag har ingen aning om hur en ros ser ut. Jag vet bara var man kan finna skräp, toaletter och smuts’. Det finns tyvärr många människor som påminner om flugor. Människor i denna kategori har lärt sig att tänka negativt och letar alltid efter något ont i livet, samt igno-

rerar och förkastar närvaron av något gott.”

”Människor i den andra kategorin liknar biet, vilkens huvudsakliga karakteristik är att alltid leta efter något sött och tilltalande att landa på. Om biet skulle befinna sig i ett rum fullt av smuts och det skulle finnas en liten bit av något sött längst in i hörnet, så skulle den ignorera smutsen och ge sig av för att landa på det söta. Om vi nu skulle fråga biet om hon kunde visa oss var smutsen fanns, så skulle hon svara: ’Jag vet inte. Jag kan bara berätta för dig var du kan hitta blommor, sötsaker, honung och socker.’ Den känner bara till det goda i livet och är ovetande om allt ont. Människor i denna kategori kan bara se den goda sidan av saker. De strävar alltid efter att skylta det som inte är bra och på så sätt skydda sin medmänniska. Alltså, man handlar helt i motsats till vad den första kategorin människor gör som istället strävar efter att synliggöra det som inte är bra och föra det upp till ytan.”

”När någon kommer till mig och börjar anklaga andra människor, och därmed sätter mig i en svår och delikat situation, så återberättar jag för dem de nyss nämnda exemplen. Sedan ber jag personen som kommit för att få råd av mig, att bestämma sig för vilken kategori han eller hon vill tillhöra och associera sig med.

Från *Geron Paisios av det Heliga Berget*.  
Översatt från grekiskan.

