

*Trettio år sedan Metropolit Kyprianos
första besök i Sverige firades ettårsminnet av
hans insomnande i Herren*



Arets besök i Sverige av Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili (den yngre) var för oss Ortodoxa i Sverige, som följer Fädernas kalender, extra högtidligt då det inföll på ettårsdagen av vår evigt åminnelsevärda och älskade Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili (den äldre) insomnande i Herren (†17 maj 2013, kyrklig kalender). Det sammanföll med att det i år är precis trettio år sedan Metropoliten, den äldre, besökte vår församling i Sverige för första gången och tog oss under sitt omoforion, 1984.



På lördagen den 18/31 maj 2014 firades efter liturgi i Theotokos avsomnades kapell i Uppsala, en utökad minnesgudstjänst för den insomnande Metropoliten ledd av Metropolit Kyprianos, den yngre, med Fader Angelos Mourlas från Grekland och det

svenska prästerskapet, Fader Anders, Fader Stefanos och hierodiakon Fader Theocharis.

* * *

Metropolit Kyprianos den äldre har haft stor betydelse för vårt stift i Sverige, både för våra församlingar och för vårt kloster. Under hans många besök i Sverige dessa trettio år, firade han Liturgier, undervisade om rätt tro, styrkte och vägledde prästerskap och församlingsmedlemmar. Han har besökt många troendes hem, han har berättat



om Ortodox tro på en svensk gymnasieskola, träffade och samtalande med den svenske kungen Carl XVI Gustaf om skillnaden mellan protestantism och Ortodoxi, något som var mycket uppskattat av kungen. 1998 konsekreerade han Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg, tillsammans med Metropolit Vlasie från Rumänien.



Besök på svensk gymnasieskola

Metropolit Kyprianos vigde 1999 Biskop Johannes av Makarioupolis till munk (efter hans Presbyteras insomnande i Herren som schanunna Parthenia) och konsekreerade honom till biskop i Grekland 2000. Han är också den som vigt alla svenska munkar och nunnor: Moder Philothei (†2012), de två svenska systrarna i det amerikanska klostret Heliga Elizabeth, Storfurstinnan av Ryssland, de två munkarna och de två nunnorna som nu finns i det svenska stiftet.



Konsekrationen i Vårberg, 1998



Konsekrationen av Biskop Johannes, 2000



Metropoliten tillsammans med dåvarande Fader Johannes, hans Presbyter Monica och dottern Cecilia (nu Schanunna Justina) på 1980-talet.



Besök av Metropoliten i Heliga Philothei Ortodoxa kloster, Grillby, 1994.

Det var också i lydriad till Metropoliten som Moder Philothei grundade klostret i Sverige, vilket han personligen överblickade och gav råd för med förvånansvärd uppmärksamhet på detaljer, för hur kloster och kyrka skulle byggas upp. Han besökte klostret under dess uppbyggnad 1988 och flera gånger även under senare år.

Många av de troende minns Metropoliten med stor tacksamhet för det stora personliga engagemang och intresse som han visade för var och en. Många har även besökt Heliga Kyprianos och Justinas kloster i Fili, Grekland, upprepade gånger, där de alltid blivit visade stor kärlek, omtanke och gästfrihet och sedan återvänt andligt uppbyggda och inspirerade.

Han var en speciell människa som spred glädje och hopp omkring sig och som man inte kan glömma att man mött. Han var fylld av kärlek till Gud och till alla människor, han visade samma respekt och uppmärksamhet för alla.



Flera av våra församlingsbor var med för 30 år sedan i Stockholm. En av dem återger följande:

”I april 1984 besökte Metropolit Kyprianos vår kyrka i Sverige för första gången. Med sig hade han Fader (nu Biskop) Ambrosios. Vår kyrka låg då i Stockholmsförorten Rågsved, där vi hyrde en lokal, som inrymde både kyrka, församlingssal och rum där ikonmålarklasser hölls. Höjdpunkten i besöket var söndagens Gudomliga Liturgi med Metropoliten som celebrant.

Vid den tiden var Heliga Konstantin och Helena församling i Stockholm liten i förhållande till idag. Ett tjugotal personer från församlingen deltog i Liturgin.



Under sitt besök i Stockholm undervisade Metropolit Kyprianos om den Ortodoxa tron och dess traditioner, vilket var mycket värdefullt för oss eftersom vår församling var ung och många medlemmar var konvertiter, som inte hade fått någon vägledning från en erfaren biskop tidigare.



Han föreläste bl.a. om korstecknet, symboliken och hur man gör det på rätt sätt. Han lärde oss också varför kvinnor bär huvudduk i kyrkan och förklarade bakgrunden till detta. I den Ortodoxa kyrka, som vi tidigare hade stått under, hade ingen biskop kommit på besök eller sänt någon att förklara den Ortodoxa kyrkans traditioner för oss, trots att vi enträgen bett om detta.

Metropolit Kyprianos välkomnade oss att besöka det kloster vari han residerade i Grekland, Helige Kyprianos och Justina, i Fili, Aten. Många församlingsbor har hörsammat inbjudan och där fått en möjlighet att fördjupa sin Ortodoxa tro. Några som vid Metropolit Kyprianos besök ännu inte var Ortodoxa har t.o.m. blivit döpta i klostret.”

Metropolit Kyprianos verksamhet i Sverige har satt djupa spår hos såväl enskilda individer som för stiftet i stort. Med stor vördnad och tacksägelse över det arbete Metropolit Kyprianos lagt ned i Sverige önskar vi honom innerligt:

EVIG ÅMINNELSE!

