

Kyrkonyheter 2011

Jul och Theofania i januari 2011

De kungliga timmarna, aftongudstjänsten och Basileios liturgin firades i församlingen i Uppsala. Alla mindes köld chocken i januari 2010 och tyckte därmed temperaturen var dräglig i kyrkan. På julaftonens eftermiddag startade dock en hemsk snöstorm, men Fader Anders lyckades ta sig till Stockholm för julnattens vigilia och vi var glada över att Biskop Johannes kunde delta hela liturgin från tronen.

Theofanias afton firades i klostret och morgongudstjänsten och liturgin firades på natten i Stockholm. Trots att vi har en ganska stor dopfont räckte inte det välsignade vattnet till för alla som önskade. En tanke för kommande år är att införskaffa en cistern för välsignelse av vatten på Theofania.

Förlåtelsens söndag

På förlåtelsens söndag 2011, efter fem månader, kunde Biskop Johannes åter vara med och celebrera den Gudomliga liturgin, om än med vissa svårigheter.

Heliga Philothei festdag

Den 19 februari/4 mars 2011 kunde vi åter fira den Heliga Philothei i det kloster som är uppkallat efter henne. Gerontissa, som nu är fyllda 89 år, uppbådade alla krafter för att göra dagen minnesfull. Fantastiska blommor smyckade Templon och vackra små buketter det Heliga Bordet (altaret). Efter den Gudomliga liturgin avnjöt vi en av Moders underbara smörgåstårter och samtalade om andliga ting.

Ortodoxins söndag

På ortodoxins söndag genomförde vi en stor ikon-procession som vanligt. Tyvärr kunde Biskop Johannes inte gå med i processionen pga. hälsan, men kunde närvara på tronen.

Påskan 2011

Under påskan i det svenska exarkatet märktes verkligen svårigheten med att "bara" ha en präst. Fader Anders försökte vara på tre ställen, men kloning av präster är ju inte möjligt. För att möta behovet firade han t.ex. den Stora och Heliga fredagens aftongudstjänst två gånger (både i Uppsala och Stockholm, fast på olika tider).

Kyrkokonsekration

Den 15/28 maj 2011 konsekkrades vår bulgariska systerkyrkas katedral i Sofia i närvaro av fem biskopar från tre systerkyrkor. Prästerskapet från Sverige var inbjudna men kunde inte närvara pga. Biskop Kyprianos ankomst till Sverige.

Biskop Kyprianos i Sverige för tredje gången

Sent på måndagskvällen den 17/30 maj 2011 anlände Biskop Kyprianos av Oreoi till Sverige. På tisdagen åkte vi in till Stockholm och gick runt i Gamla stan. Vi besökte Storkyrkan och Fader Anders berättade omden Helige Georgios relik som försvann vid reformationen och återfanns av August Strindberg i Kungliga Biblioteket. På tisdag kväll firade vi Agrypnia till påskens apodosi. På onsdagen åkte sällskapet norr över för att besöka en älgpark. Och så firades den lilla vattenvälsignelsen i ett hem till en av våra församlingsbor i Järbo. På torsdagen firade vi Kristi himmelfärd i klostret i Grillby. Tyvärr hade Moder dagen före fått åka ambulans till sjukhuset för hjärtsvikt. På vägen tillbaka till Stockholm stannade vi och åt middag hos Syster Magdalenes föräldrar. På fredagen firade vi en enkel liturgi till de Apostlalika Konstantin och Helena i Stockholm och på kvällen var vi bjudna till Fader Theocharis mor. På lördagen firades den Gudomliga liturgin i Uppsala (se bild ovan) med efterföljande måltid hemma hos Fader Anders och på söndagen stor festdag i församlingen i Stockholm med den tillreste biskopen. På söndagskvällen hade Biskop Kyprianos synaxis (samling) och talade över andliga

Fler munkar och nunnor i Sverige

Sedan sommaren 2011 hartvå munkar från Heliga Kyprianos och Justina kloster vistats i Sverige, diakonen Fader Theocharis och hans biologiska far Fader Kyprianos. Och sedan augusti har Syster Magdalene och Syster Lydia från Heliga Änglars kloster i Afidnai, Grekland, bott i Heliga Philothei ortodoxa kloster för att hjälpa Moder Philothei, då hennes hälsa är bräcklig

Festdag i Uppsala

Den 15/28 augusti 2011 firades traditionsenligt den Gudomliga liturgin i kapellet i Uppsala och efter liturgin utspisades ett trettiotal församlingsbor smörgåstårta hemma hos Fader Anders. I år är det 10 år sedan församlingen flyttade till kapellet på den Gamla kyrkogården från huskyrkan på Bävernsgränd.

Fader Anders i Heliga Gregorios Palamas kloster

I början av september begav sig Fader Anders tillbaka till det kloster där han prästvigdes 1995. Detta var det första besöket sedan prästvigningen för 16 år sedan. Det är svårt att resa då man firar gudstjänster varje helg året runt. Etna, där klostret finns, ligger i norra Kalifornien på ca 2000 meters höjd över havet.

Årets festdag vid Heliga Kyprianos och Justina kloster i Fili, Grekland

Vid årets festdag vid Heliga Kyprianos och Justina kloster i Fili, Grekland, den 2/15 oktober (som i år inföll på en lördag) kunde tyvärr endast Fader Anders delta. Vid årets festdag koncelebrerade 10 biskopar från tre kyrkor. Förutom biskoparna från vår synod,

deltog Biskop Photii från vår bulgariska systerkyrka och biskoparna Glicherios och Dionysios från vår rumänska systerkyrka. På söndagen koncelebrerade Fader Anders med sin vigningsbiskop, Hans Nåd Auxentios av Photiki, i Heliga Änglars kloster i närvaro av sju biskopar. Årets festdag var för Fader Anders extra festlig, då det i år är det tjugonde året sedan han för första gången var i Fili och närvarade vid en festdag. Den Heliga Motståndssynoden höll sedan på måndagen synod. Sedan förra året är synoden mindre i antal sedan synoden beviljat Biskop Georgij av Alana (i Sydossetien) pension av hälsoskäl. Det finns alltså sedan förra året två vakanta biskopssäten, Alana och Sydney (då biskopen där insomnade under 2010). För tillfället agerar Biskop Ambrosios av Methoni som vikarie på båda dessa säten.

Renovering om ommålning av kyrkan i Vårberg

Under Fader Anders frånvaro i klostret i Kalifornien började vår munk Fader Theocharis Agiokyprianites att måla om och renovera vår kyrka i Vårberg. För att renoveringsprojektet skulle vara möjligt har vi fått stora gåvor från privatpersoner vilket vi är mycket tacksamma för.

Festdag då vi firar den Helige Nikolaos i nunneklostret

Traditionsenligt firade vi den Helige Nikolaos i det kapell tillägnat honom i nunneklostret i Grillby (Enköping) den 6/19 december 2011. Tyvärr var Gerontissa Philothei åter på sjukhus, så vi fick fira festdagen utan henne. Efter faste-smörgås tårta åkte vi till sjukhus för att ge Gerontissa sjuk-kommunion.